



VRIJDAG 27 OKTOBER VANAF 18.30 UUR

HALLOWEEN SPOOKTOCHT

Op vrijdag de 27e ontwaken heksen, geesten en andere merkwaardige engerds in Aerdt. Beleef een spannende tocht door het dorp op deze duitserse en griezelige avond!

Start: 18.30 uur, vanaf het dorpshuis.

De spooktocht is kosteloos en voor iedereen, verkleed en geschminkt. We starten met de allerkleinsten zodat de schrik daarop een beetje afgestemd kan worden door de griezels. Voor kinderen t/m 8 jaar wordt begeleiding met ouders verwacht. Einde: 20.30 uur.

Langs de deuren

Tijdens de tocht kan er ge'trick-of treat' worden langs de deuren. Mogen ze bij u aanbellen? Heeft u een griezelige verrassing voor de kinderen? Hang dan deze flyer achter het raam.

Hoe kun je meedoen?

Gezocht: Spoken en spookhuizen. Niet alleen door mee te lopen maar ook als griezel op straat of achter de voordeur kun je bijdragen.

Versier de tuin en het huis in Halloween sferen met pompoenen, kaarsen, lampjes, spinnenwebben etc. Laten we er samen een mooie tocht van maken!

Meedoen is op eigen risico, we zijn niet aansprakelijk voor hieruit voortkomende nachtmerries.

Laat weten of je meedoet via halloween@aerdtd.info

Z.O.Z. VOOR DE ROUTE





Schoolstraat



Startpunt



Spokenverzamelpunt



Schoolstraat



Bleekveld



Maisakkers



Kerkweg

v. Hugenpothstraat

